

# Nieuws uit 6b



## *Creatief in 6b*

Door Seb en Tim

We hebben heel veel creatieve dingen gedaan. Zoals een houten kerstbal, een mozaïek bal, een uil in een boom, we hebben gespat, nog meer gespat, gipsbeeldjes geschilderd, gegutst, gestempeld, zwarte piet en sint en paard op dak en nog veel meer. We hebben heel veel verf en ecoline gebruikt.

Volgens ons vonden heel veel mensen het leuk. Ik (Tim) vond het schilderen van de gipsbeeldjes het leukst, en Seb ook.

Leukste:

Willem: gipsbeeldjes verven

Sven: gipsbeeldjes verven

Carmen: mozaïek/houten kerstbal

Sacha: houten kerstbal

Chloë: mozaïek bal



# Nieuws uit 6b

## IPC

Door Carmen en Sacha

Met IPC hebben we veel dingen gemaakt en gedaan zoals chocolade maken, vliegtuigjes vouwen en een eigen stempel maken.

We vonden het allemaal (de hele klas) heel leuk.

Onze juf maakte het ook wat leuker (Juf Stephanie).

We hebben leren samenwerken.

We moesten veel doen in groepjes.

We moesten veel dingen doen op de chromebooks.



Met het eerste thema van IPC Chocolade begonnen we met een leuk dansje **choco choco**. We hebben veel geleerd met het thema chocolade.

We mochten veel dingen maken met **uitvindingen & machines**.

We keken interessante filmpjes over de twee thema's.

Je moest in tweetallen informatie opzoeken over een uitvinding en dat gaan presenteren voor de klas. Bij de afsluiting van het thema chocolade vonden de ouders het heel leuk hoe wij het hebben gepresenteerd.

## Sinterklaas - pepernoten bakken

Door Josephine en Isabel

Rond het Sinterklaasfeest gingen we pepernoten bakken, dat deden wij voor begrijpend lezen en rekenen. De juf trok stokjes voor de tweetallen die samen pepernoten gingen bakken. Wij

kregen een recept, daarna moesten we zelf alles uitzoeken.

Het grootste deel deed je alleen met je maatje. Je moest hierbij heel goed lezen en samenwerken, als we niet goed samenwerkten ging het fout. Het was heel gezellig en leuk om het te bakken. Iedereen deed goed zijn best om het leuk te hebben en bij iedereen was het uiteindelijk gelukt. De juf heeft heel veel foto's gemaakt en heeft daar een heel leuk filmpje van gemaakt. Het filmpje is naar de ouders gestuurd. Iedereen was heel erg blij met zijn pepernoten, maar bij Isabel, Nuria, Xiao Ge en Josephine was iets fout gegaan, want de juf had de pepernoten per ongeluk omgewisseld. Maar het was smullen **jammie!!!**





# Nieuws uit 6b

## **Sinterklaas surprises**



Het begon op pakjes ochtend, iedereen kwam binnen. De surprises lagen al op de grond. Niemand wist wat hij of zij kreeg. Iedereen mocht mee helpen om de juiste surprises te vinden. We zijn begonnen met Amir en Thijs kreeg de als laatste zijn surprise.

Tussendoor hebben we nog even pauze gehad. Voor 12:00 uur had iedereen zijn surprise gekregen.



## **Kerstzingen**

Om 8:10 uur moesten we op school zijn.

En toen om 8:15 uur gingen we zingen.

We zongen 3 liedjes.

Felize davidat/Rudolf het rare rendier/Jingle bells.

Als het goed is was iedereen er.

Het was op vrijdag 13 december.

Het was heel gezellig en leuk.

Bijna iedereen had iets kerstelijks aan.

En iedereen danste gezellig mee.

# Nieuws uit 6B



## Kerstdiner 6B

Het kerstdiner was heel gezellig. De hele klas was er en iedereen was erg leuk gekleed. Een aantal jongens waren zelfs in pak gekomen! Het eten was heel lekker, er was: kruidenboter, stokbrood, kippenpootjes, pannenkoeken, poffertjes, enzovoort. Er stonden twee tafels één met hartige dingen en één met zoete dingen. Er waren veel optredens bijvoorbeeld: piano spelen, dansen, moppentrommel en aan het einde nog een stopdans met een polonaise met de hele klas. Onze oude klasgenoot kwam ook maar als het goed is, is hij volgend jaar gewoon weer terug. Hij had 's morgens een spreekbeurt gegeven over zijn school.

