

Kinderboekenweek

Wat fijn en gezellig: tijdens de boekenweek is er elke dag een ouder en een keer een oma komen voorlezen in de klas. De kinderen hebben aandachtig geluisterd naar alle mooie verhalen, hartelijk dank voorleesouders- en oma!

De kleurwedstrijd was ook een groot succes, alle kinderen hebben zo hun best gedaan en er is flink gestemd.



Schoolreisje

Het schoolreisje was een groot succes! De kinderen, hulpouders en de juffen hebben genoten. Gelukkig hebben we maar 1x regen gehad en hebben we de rest van de dag heerlijk kunnen spelen! Er waren trampolines, een treintje, een verkeersplein waar je met een fiets rond kon fietsen, binnen speeltuin, een luchtkussen en nog veel meer. We hebben de dag afgesloten met een ijsje. Moe van de dag zijn we de bus ingestapt en was het de terugweg heel stil in de bus.

Open podium

Na weken oefenen, was het zo ver op vrijdag 11 oktober heeft klas 1/2F opgetreden tijdens Open Podium. Het is best spannend : opeens optreden voor een echt publiek maar wat hebben ze het goed gedaan! Het publiek was aan het swingen.

Ook het luisteren en kijken naar de optredens van de andere klas was erg leuk!

